

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΒΙΤΣΙ 22-23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 του Νίκου Κατσαντά και

του συνοδοιπόρου Παύλου Παπαθανάση.



-Έτσι μεσοβδόμαδα;

-Αφού ξέρεις!(παιδιά, άδειες κ.α.)

-Εντάξει, αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένας χάρτης της προκοπής-έφτιαξα ένα παζλ από το maps.google- και δεν έχω μιλήσει ακόμη σε κανένα (από τα παιδιά στην Καστοριά) είμαι σύμφωνος.

Αν αναρωτιέστε πως το αποφάσισα τόσο εύκολα και που βρήκα χρόνο ας είναι καλά ο ΟΑΕΔ (οργανισμός αξιοποίησης εντουράδικης διάθεσης).

Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και ετοιμαστήκαμε όσο γινόταν γρηγορότερα-για οικονομία χρόνου ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες.

Έτσι αφού ο Παύλος ήρθε τετάρτη βράδυ από Αγρίνιο -στα Γιάννενα- ξεκινήσαμε να φορτώνουμε τα υπάρχοντα μας και επιτέλους πέμπτη ξημερώματα κινήσαμε για την Καστοριά.

Οι γνώσεις για το μέρος που θα πηγαίναμε ελάχιστες αλλά υπήρχε σκοπός κι αφού τις δύο προηγούμενες χρονιές τις είχαμε αναλώσει στο Γράμο, η συνέχεια δεν ήταν άλλη από το να πάμε και στο Βίτσι.

Η επιλογή φυσικά δεν ήταν τυχαία μιας και θέλαμε να γνωρίσουμε από κοντά η καλύτερα, να πάρουμε μια γεύση-πικρή κατά κάποιο τρόπο-της περιοχής, όπου πριν από μισό και πλέον αιώνα είχαν διεξαχθεί αρκετές από τις αδελφοκτόνες μάχες της νεότερης ιστορίας μας.

Ελα, πάμε πάλι, που μείναμε; Α στα τηλέφωνα.

Μετά από συνεννοήσεις, κατευθύνσεις, οδηγίες, συμβουλές, παραινήσεις-ξέχασα καμία;- τραβήξαμε προς την Πολυκέρασο.

Η Πολυκέρασος είναι ένα χωριό με πληθυσμό όσο τα δάκτυλα μας-χέρια πόδια-τοποθετημένη στη βάση του Βιτσιού 20χλμ ΒΒΑ από την Καστοριά.

Ταχτοποιηθήκαμε γρήγορα βάλαμε μπρος και ξεκινήσαμε γιατί ο χρόνος ήταν περιορισμένος.

Μετά από λίγη ώρα φαξίματος του «μίτου» βρεθήκαμε εμπρός από τις πρώτες ροδιές.

Η έξαψη που νιώσαμε ήταν μεγάλη λες κι ανακαλύψαμε το δρόμο του μεταξιού προς την μακρινή Κίνα.

Όντως αυτόν ακριβώς ανακαλύψαμε, μπροστά μας, δεξιά κι αριστερά άρχισαν να εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο τα μεταξωτά εκείνα μονοπάτια σαν χιλιάδες κλωστές έτοιμα να σε αγκαλιάσουν.



Κατσαντά Νίκου, Παπαθανάση Παύλου, Βίτσι 22-23 Ιουλίου 2010





Ημερολόγιο "Βίτσι 22-23 Ιουλίου 2010" του Νίκου Κατσαντά και του συνοδοιπόρου Παύλου Παπαθανάση.



Ημερολόγιο "Βίτσι 22-23 Ιουλίου 2010" του Νίκου Κατσαντά και του συνοδοιπόρου Παύλου Παπαθανάση.



Σταθμολογική και ελαφρύ αεροδυναμική μοτοσυκλέτα του Νίκου Κατσαντά. Άφη Γκόλα τωπή, 6/7



